

Geldrop, 17 november 2025.

Beste,

Wij zijn Saskia en Joost (beide 37 jaar) en wonen samen met onze drie kinderen Jesse (6), Daan (5) en Sam (0) en hond Guusje in Zesgehuchten.

Sinds 2009 zijn wij een stel en na onze studies en verschillende reizen naar het buitenland, zijn wij in 2011 samen gaan wonen in Eindhoven. Hierbij hebben wij gewerkt als Hospita+ bij de Combinatie Jeugdzorg. Als hospita's boden wij jongeren die vanuit thuis of een woongroep kwamen een beschermde woonvorm waarin zij (met onze begeleiding afgestemd op behoefte) in ons huis konden werken aan zelfstandigheid.

Na 7 jaar hebben wij ons huis gekocht in Geldrop aan de Poorterstraat in Zesgehuchten. Hier zijn onze kinderen geboren en wonen wij nu nog.

Jesse is onze oudste zoon en heeft Down Syndroom. In januari wordt hij 7 en sinds zijn geboorte hebben wij vaak met elkaar gesproken hoe we de toekomst voor ons, hem en de andere kinderen voor ons zien.

Saskia heeft tijdens haar reis naar Suriname mogen ervaren hoe een dorpsgemeenschap in de jungle als hechte gemeenschap samenleeft en werkt.

Na het overlijden van een van de dorpsgenoten nam het aangrenzende dorp alle werkzaamheden over, zo kon het andere dorp de periode van rouw in hechte gemeenschap doorlopen.

Deze gebeurtenis halen wij vaak in gesprekken met kennissen en vrienden om te duiden hoe individualistisch onze westerse samenleving soms kan zijn. De beperking van Jesse heeft ons hier meer over doen nadenken en we hebben al vaker het idee gehad om met een ander stel een woning te kopen en hierin voorzieningen en zorg met elkaar te delen.

Onze aanmelding bij jullie wooncollectief is voor ons een stap om dit verder uit te diepen en uit te zoeken of deze woonvorm bij ons past. Het idee om materialen, zorg en voorzieningen met elkaar te delen spreekt ons erg aan. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen dit ook leren. In een wereld waarin alles snel aan hen voorbij raast zien wij hen altijd tot bloei komen als het gaat om verbinding met andere mensen.

Een fijne woonomgeving is voor ons een plek waar we tot rust kunnen komen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat onze kinderen veilig buiten kunnen spelen en de ruimte hebben om op ontdekking te gaan. De woonplek zelf moet ruimte bieden aan ons gezin. Hiermee bedoelen wij dat het voor elk individu mogelijk moet zijn om jezelf terug te kunnen trekken als je daar behoefte aan hebt.

Joost vindt het leuk om dingen aan te pakken en vooral om dit met anderen te doen, zodat je van elkaar kan leren en tegelijkertijd sociale interactie hebt. Daarnaast vindt hij het leuk om creatief met uitdagingen aan de slag te gaan. Sinds zijn elfde zit hij bij Stella Maris Waterscouting en is hier nog altijd lid. De afgelopen jaren heeft hij meerdere bestuursfuncties bekleed zoals: groepsbegeleider, voorzitter en penningmeester.

Saskia kijkt ernaar uit om bij te dragen aan de organisatie en uitvoering van de moestuin.

Ook het organiseren van activiteiten voor de bewoners van het collectief is een van de dingen die haar leuk lijkt om te doen.

Saskia heeft jarenlange ervaring als gedragswetenschapper in de gehandicaptenzorg en is actief geweest als coach, familieopsteller.

Wij vinden het belangrijk om in verbinding te staan met anderen en daarbij rekening te houden met de wensen en behoefte van onszelf en de anderen.

De enige specifieke vraag die op dit moment door ons hoofd gaat is of iedereen een (afgesloten) tuin heeft. Dit vragen wij ons af i.v.m. de veiligheid van onze zoon Jesse (wegloopgevaar). Daarnaast zijn wij benieuwd naar (en nog een beeld aan het vormen van) de balans tussen het collectief en je eigen gezin.

Wij hopen iets van u te horen.

Met vriendelijke groeten,

Joost en Saskia

